

Ο Γεώργιος Μαρινάκης του Κωνσταντίνου και της Κυριακής, το γένος Γκίρδη γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1921 στα Αλάτσατα. Ο πατέρας του το 1922 έμεινε αιχμάλωτος των Τούρκων και χάθηκε οριστικά. Ο Γιώργος με τη μητέρα του Γιασεμή και τα αδέρφια του εγκαταστάθηκαν στο Παγκράτι. Από παιδί ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Από το 1938 έως το 1952 στέφθηκε πολλές φορές Πανελληνιονίκης στο Άλμα εις Μήκος. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου. Έγινε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.. και υπήρξε κύριος συντελεστής της εφαρμογής του ΛΟΤΤΟ.

Το 1956 ήλθε σε δεύτερο γάμο με την ηθοποιό Άννα Συνοδινού. Από τον πρώτο του γάμο είχε μια κόρη και δυο εγγόνια. Έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2009 σε ηλικία 88 ετών.

Από τα αρχεία του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου - Έτος Ιδρύσεως 1893.

Στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, η στιβική δραστηριότητα του συλλόγου πρώτευσε. Πρώτη θέση σε 4 Πανελληνίους (1946, 1947, 1948, 1949). Στην αγωνιστική δραστηριότητα της δεκαετίας 1950-59 το τμήμα του στίβου πρόσφερε μεγάλες διακρίσεις. Αθλητές που ξεχώρισαν οι Γιώργος Μαρινάκης (τριπλούν), Γιάννης Παππάς (ακοντισμό), Κώστας Γιαταγάνας (ελληνική δισκοβολία, λιθοβολία, σφαιροβολία) Χάρης Λυμπερόπουλος (μήκος), Θανάσης Καμπαφλής (σφυροβολία), Β. Μητρόπουλος (100μ., 200μ., 4X100μ.), Αλέκος Παππάς (ακοντισμό), Κάρολος Παπούλιας (κοντώ), Δ. Δερβένης (μαραθώνιος, 10.000 μ.), Ι. Κοϊνης (ύψος), Κ. Σφήκας (τριπλούν), Μιχάλης Τσολάκης (4X100μ.), Δ. Μανωλιάς (σφυροβολία), Α. Κουβελογιάννης (σφυροβολία), Α. Κουνάδης (δισκοβολία), Ιάκωβος Μπισκίνης (ύψος) και πολλοί άλλοι.